

B&A

LØRDAG 23. JANUAR 2010

CAMPING



Nytænknin fra Bürstne

28

IDER MESSE-
AVIS BELLA
CENTER

Camping i sneen



Cool ca

■ AF STEEN NIELSEN

Campister elsker naturen, også når den viser sig fra sin koldeste side.

Vi har besøgt Rebild Camping i Nordjylland og fået en snak med fem inkarnerede campist-par. Fire af dem er medlemmer af Nordjydsk Camping, en forening for campister over hele landet, som lige nu har 90 medlemmer.

På Rebild Camping søger man fællesskabet, hyggen og vandreturene i de smukke omgivelser i Rebild Bakker, som lige nu også er et paradys for dem, der elsker en tur på langrendsskiene. Men hygge betyder ikke renden hinanden på dørene i tide og utide - der spises frokost sammen i campingpladsens fælleshus, men ellers hygger de for sig selv i deres egne vogne. I weekenden går de sammen ud i bakkerne kl. 10.00 sharp - dem, som vil med, altså. Der er ingen tvang. Jo, lidt måske, indrømmer næstformanden i foreningen, Erik Poulsen.

Stemningen er god campisterne imellem. Mændene hjælper hinanden, når opgaver skal løses, som da B.T. besøgte pladsen, hvor en Citroën C5 havde svært komme til live.

Jo, campister forstår at hjælpe sig, uanset vejret.



BESØGER REBILD CAMPING MED SNEDRIVER SÅ ST

ool cam



mping



2



4



3



5

ing



1: Mona og Georg Jensen

Fra Nørresundby.
Mona og Georg camperer i en Münsterland Dominant 510 årgang 2004. Parret hentede vognen, der er en ægte vintervogn med vandbåren gulv- og centralvarme, i Tyskland.

»Vi er meget tilfredse med vognen, der klarer selv de hårdeste frostgrader uden problemer,« siger Georg Jensen.

Han og fru Mina har vintercamperet på Rebild Camping i 24 år og kører fra april til oktober rundt i Europa. Straks efter højsæsonen er overstået, drager de på en fem-seks ugers tur sydpå.

2: Inga og Erik Poulsen

Fra Hobro.
Inga og Erik har en Fendt 510, en vintervogn med elektrisk gulvvarme og gasvarme. De har hygget sig i Rebild om vinteren siden 1994.

»Selv når frosten bider allermest, har vi ingen problemer med at holde varmen,« fortæller Erik Poulsen, der sammen med Inga, elsker de hyggelige aftener i vognen med godt læsestof og en god kop kaffe.

3: Eva og Michael Ehlers

Fra Nørresundby.
Eva og Michael nyder campinglivet i en Hymer Nova 495 årgang 1995 med to siddegrupper. De reder op i den ene, når der skal soves. Vognen blev købt, da parret havde børnene med på camping. Heller ikke her er der problemer med at holde varmen. Michael har selv lagt elvarme i gulvet og sat en el-patron i gasvarmeren.

»Vi ferier meget i Sverige, og selv når det fryser allermest, kan vi holde varmen,« siger Eva. Parret var de eneste af de fem par, B.T. besøgte, som havde varme i vinterforteltet.

»Det er dejligt, når sko og vintertøj er varmt, når vi skal ud i kulden og sneen.« Eva og Michael er langrendsentusiaster og havde selvfølgelig også skiene med til Rebild.

4: Mitzi og Bent Pedersen

Fra Års.
Mitzi og Bent kører med en Cabby 550 med dobbeltseng, en model 2000. Det er en ægte svensk vintervogn med gulvvarme og andet varmesikkert udstyr.

»Vi har haft vognen fra ny og er meget glade for den, så vi har ingen planer om at skifte den ud,« siger parret, der har vintercamperet i Rebild i 25 år.

De har oplevet tre virkelig hårde vintre på pladsen, den værste i 1991, hvor de sneede inde. Om sommeren er de også på farten med Cabbyen, som bliver spændt efter deres Seat Toledo.

5: Else og Ingolf Frederiksen



2

4

5



2



4



5

me. De har hygget sig i Rebild om vinteren siden 1994.

»Selv når frosten bider allermest, har vi ingen problemer med at holde varmen,« fortæller Erik Poulsen, der sammen med Inga, elsker de hyggelige aftener i vognen med godt læsestof og en god kop kaffe.

3: Eva og Michael Ehlers

Fra Nørresundby.

Eva og Michael nyder campinglivet i en Hymer Nova 495 årgang 1995 med to siddegrupper. De reder op i den ene, når der skal soves. Vognen blev købt, da parret havde børnene med på camping. Heller ikke her er der problemer med at holde varmen. Michael har selv lagt elvarme i gulvet og sat en el-patron i gasvarmeren.

»Vi ferier meget i Sverige, og selv når det fryser allermest, kan vi holde varmen,« siger Eva. Parret var de eneste af de fem par, B.T. besøgte, som havde varme i vinterforteltet.

»Det er dejligt, når sko og vintertøj er varmt, når vi skal ud i kulden og sneen.« Eva og Michael er langrendsentusiaster og havde selvfølgelig også skiene med til Rebild.

4: Mitzi og Bent Pedersen

Fra Års.

Mitzi og Bent kører med en Cabby 550 med dobbeltseng, en model 2000. Det er en ægte svensk vintervogn med gulvvarme og andet varmesikkert udstyr.

»Vi har haft vognen fra ny og er meget glade for den, så vi har ingen planer om at skifte den ud,« siger parret, der har vintercamperet i Rebild i 25 år.

De har oplevet tre virkelig hårde vintre på pladsen, den værste i 1991, hvor de sneede inde. Om sommeren er de også på farten med Cabbyen, som bliver spændt efter deres Seat Toledo.

5: Else og Ingolf Frederiksen

Fra Bjerringbro.

Else og Ingolf har vintercamperet 12 år i Rebild i deres Hymer Swing 465 fra 2005, købt fra ny. Vognen har ingen gulvvarme og heller ingen tæpper, men alligevel er gulvet lunt og behageligt, selv da B.T. var på besøg i to graders frost. De bruger Rebild Camping om vinteren, og om sommeren kører de rundt i Danmark og en gang imellem også i udlandet. Da de kom ud til deres Hymer lige efter det voldsomme snevejr havde ramt Danmark, var den fuldstændig sneet til, og under B.T.s visit, hang der kæmpestore istapper på bagenden af vognen.